

Zondagsbrief

3^e jaargang, nummer 21

Zondag 21 november 2021
Eeuwigheidszondag



Wijkgemeente
ZuidWest

Mededelingen

Kleur van de zondag: wit

De kleur van feest en blijdschap, en alles wat goed is en bij God hoort. Ondanks het verdriet hangt die kleur er ook op eeuwigheidszondag. Omdat we weten dat wie leeft met Christus, blijft in Christus, ook wanneer hij/zij sterft.

Van de Bloemengroep:

De bloemschikking sluit aan bij de tekst van Hanna Lam: “De mensen van voorbij, zijn in het licht, zijn vrij.”

Eeuwigheidszondag

Op deze Eeuwigheidszondag, 21 november, noemen we in de ochtenddienst de namen van gemeenteleden die ons dit jaar zijn overleden. We gedenken hen in het Licht van de Eeuwige.

Zondagmiddag zijn er twee herdenkingsmomenten, waarvoor de nabestaanden persoonlijk zijn uitgenodigd. Zij kunnen een kaarsje branden bij de gedenksteen van hem, van haar die zij missen. Het is een persoonlijk moment van stilstaan, van zoeken naar kracht en troost. In geloof, dat Gods liefde ons omarmt in alle verdriet.

Daarna is er gelegenheid om elkaar te spreken. Vanuit het pastoraal team zijn ouderlingen en wij als pastores aanwezig: mevrouw Mirande van der Wilt, ds. Aafke Rijken en ds. Coby de Haan.

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw Anneke Geerken Rimpelmos 15

Zondag 21 november is de diaconale collecte bestemd voor PKN Pastoraat - Omzien naar elkaar



**Protestantse
Kerk**

In het pastoraat draait het om nabijheid. En juist dat was lastig in coronatijd. Nieuwe vormen van liefdevolle aandacht werden bedacht. Het pastorale werk deed er meer dan ooit toe.

In Nederland werken er zo'n 500 geestelijk verzorgers vanuit de Protestantse Kerk in het

pastoraat buiten de plaatselijke gemeenten, in onder meer de zorg, de scheepvaart, de krijgsmacht en de luchthaven. Daar maken zij de kerk zichtbaar.

Ook veel gemeenteleden hebben daarin als vrijwilliger een rol. Om hen toe te rusten in hun pastorale taken ontwikkelt de Protestantse Kerk trainingen en materialen, zoals 'De kleine gids voor onderling pastoraat'. Ook voor kerkenraden en predikanten verschijnt er materiaal, zoals de handreiking 'Mens tot het einde', over de begeleiding van mensen met dementie, hun naasten en hun zorgverleners.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Pastoraat.

www.protestantsekerk.nl/pastoraat

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank.

Vanuit de wijkkerkenraad:

N.a.v. de laatste persconferentie

Gedurende de gedeeltelijke lockdown die door de overheid is afgekondigd, zullen we op zondagmorgen na de dienst geen koffiedrinken met elkaar. Wat de overige activiteiten betreft, houden we als richtlijn aan dat een activiteit alleen door kan gaan als de 1,5 meter afstand onderling gewaarborgd wordt. Lukt dit niet, dan is het beter niet samen te komen, zolang de huidige beperkingen duren.

Ventilatie in de kerkzaal

De planning was dat eind oktober een afzuigventilator geplaatst zou worden. De loodgieter komt echter om in het werk, waardoor dit vertraging heeft opgelopen. Een en ander is ook afhankelijk van de weersomstandigheden, omdat er werkzaamheden op het dak van de kerk plaats moeten vinden. De huisvestingscommissie zit er bovenop, maar kan geen ijzer met handen breken. Ondertussen gaat het goed met de CO-2 waardes in de kerkzaal, die blijven onder de norm. Dat de verwarming nu weer aanstaat, heeft hier een positief effect op. De warme, vervuilde lucht stijgt op, waarbij de hoogte van onze kerkzaal een pluspunt is. Het blijft wel van belang te zorgen voor een doorstroming van de lucht door deuren een stukje tegen elkaar open te zetten. Daar zorgen we dan ook voor. Dat lijkt tegenstrijdig met de verwarming aan, maar is wel nodig. Nu we de 1,5 meter afstand weer moeten aanhouden, kunnen we voorlopig het aantal bezoekers niet opschalen. Maar tegen de tijd dat dat wel weer zou kunnen, hopen we dat het ventilatiesysteem aangebracht is.

Met een hartelijke groet,

Carla van Maasakkers, scriba

Bericht van de boekentafel

Zolang er na de dienst geen koffie wordt geschonken zal ook de boekentafel niet opgesteld worden.

Leuk om te weten:

Van de “winst” die de boekentafel maakt zijn 150 zakjes pepernoten gedoneerd aan de Voedselbank. Ze werden afgelopen zondag voor de dienst door Hemmy Swanink namens de boekentafel bezorgd

Viering in de stijl van Taizé.

Meditatie door:

Zingen, Bijbel lezen, gebed,
stilte en aansteken van kaarsen.

Zondag 21 november 2021

19:00-19:30 uur

In de Petrakerk, Kerkewijk135



Choral Evensong

Petrakerk, zondag 28 november

Aanvang 16:00 uur, inloop v.a. 15:30 uur

Bijzondere middagviering.

Een klein ensemble van zangers uit de Petrakerk, onder leiding van Guus Fennema, zingt Engelse koormuziek van componisten als John Ireland en James MacMillan, maar ook van de Nederlandse componist Daniël Rouwkema. Daarnaast speelt Ytsen Wielstra enkele orgelwerken.

Beperkte toegang. Aanmelden via Kerktijd.

Deze dienst is ook rechtstreeks te volgen via Kerkdienst Gemist,

Samen Eten

Samen eten kan niet doorgaan op 26 november ivm de nieuwe corona maatregelen. We hopen dat het eenmalig is.

E-mail: zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl

Of bellen naar: Tonny van Woerkom- Beumer 0318-521391

Bericht van “Koffie met een oortje”

De inloopmorgen van 23 november kan niet doorgaan, omdat we 1,5 m. afstand niet kunnen garanderen. We hopen dat we op 7 en 21 december wel bij elkaar kunnen komen. Het hangt ervan af of de coronamaatregelen dat toelaten.

We laten het U weten.

Dick Vogelesang, tel 516203

HELPT U MEE

Heeft u nog lege flessen liggen?

neem ze dan
een van de
zondagen in
november mee
hiermee willen wij
geld ophalen voor
de voedselbank



Wij van teens-
together dragen
ook graag een steentje
bij. de voedselbank
leeft van giften
da's helpen wij
graag mee!



Vrijwilligers gezocht

Het wordt weer gezellig druk in de kerk.
Om alles schoon te houden zoek ik vrijwilligers die
mij af en toe een ochtend willen helpen.
Vind u/jij het leuk om bv op maandag en of vrijdag
ochtend een paar uurtjes mee te helpen bel mij
gerust.

Gezelligheid staat bovenaan.
Reiny Bleijenberg 06-42897789



Kerstmiddag – 15 december



Evenals voorgaande jaren organiseert de diaconie een gezellige middag om elkaar te ontmoeten in Kerstsfeer. U bent van harte uitgenodigd in 't Trefpunt/Petrakerk op woensdag 15 december.

Vanaf 14.30 uur bent u welkom om samen met ons te genieten van een hapje, drankje en een kleine broodmaaltijd.

Achterin de kerk ligt een intekenlijst, daarop kunt u uw gegevens invullen en of u opgehaald wilt worden.

U kunt zich ook per mail of telefonisch opgeven.

Per mail: zw-diaconie@pknveenendaal.nl

Telefonisch via 0318-519635(Alina Keijman) of 0318-518959 (Evelien Veenhof)

Wij zien uit naar een fijne kerstmiddag en hopen u dan te ontmoeten.

Vooraankondiging:

Tweede kerstdag houden we een kerst-inn, 's middags!

Kijkcijfers onlinedienst 14 november:

Direct 218, Opname 97

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief**

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Protestantse Gemeente
Veenendaal